

2016



Vinterferie Krimml



2016

Vinterferie i Krimml

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen

Forord

Denne dagbog er skrevet af Rita under vor vinterferie i Krimml .

Skiferie fredag d. 12.februar 2016 – lørdag d. 20. februar 2016
Lone, Oscar, Astrid, Mormor og Morfar

Vi boede i Haus Elisabeth, som vi tidligere har benyttet.

'Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!'

Copyright © 2016 Rita & Mogens Lauritsen
ISBN 978-87-998623-1-3

Forlag: Livsnyderne
2016 - 1. udgave
<http://www.Livsnyderne.nu>
Info@Livsnyderne.nu

1. dag fredag d. 12. februar 2016

Afgang Kerteminde kl. 07.00 i Avensis'en.

På I. A. Larsens Vej står '3 blaffere' og vil med til Østrig. Det får de lov til.

Klart vejr. Tp. 0° C. Der ligger et tyndt, hvidt skær udover markerne. Solen står op og laver den flotteste, klare blå morgenhimmel med rødligt skær.

5 ½ time senere, og efter flere pizzasnegle, pølsehorn, lakrids schnecken og lakridschokolade, når vi Magdeburg ad A2 og drejer sydpå ad A9. Solen skinner og tp. Er steget til 7° C.

Vi begynder at underholde os selv med at lede efter forskellige nationalitetesmærker på bilerne. Det bliver til ret mange – 18 i alt.

N = Norge
F = Frankrig
A = Austria (Østrig)
D = Deutschland
LT = Latvia
DK = Danmark
I = Italien
NL = Netherlands (Holland)
CZ = Tjekkiet
RO = Rumænien
H = Hungary (Ungarn)
GB = Great Britain
PL = Polen
S = Sverige
N = Norge
SLO = Slovenien
EST = Estland
HR = Kroatien

I fin stil når vi Heinz & Lydia kl. 16.30 ~ 9,5 time efter afgang fra Kerteminde.



Her er lige så hyggelig og lige så fodkoldt som sidste år. Vi får de to gode værelser i kælder etagen. Godt vi har sutsko med. Og så fyrer vi op for radiatoren og hyggen indfinder sig. Oscar og Astrid ligger på tværs i dobbeltsengen, ser film, spiser chips og slik og slapper helt af i fælles hygge.

Vi får ost og rødvin og dyrepaté, og hov, vi fik da også lige en øl og en Dark and Stormy.

Der er heller ingen sne i Weissenburg hos Heinz & Lydia.



2. dag lørdag d. 13. februar 2016

Åh, dejlig nattesøvn og hyggelig morgenmad med Heinz & Lydia. Lydia venter også et barnebarn i marts. Heinz fortæller om den gamle øl kælder og gasthaus, bygget i 1793, og viser os de gamle kælderrum, der går 200 m ind i klippen, og holder en konstant temperatur på 8° C.

På køkkendøren har Heinz hængt et sjovt citat op. Nogen med 'engang i mellem skal man også lede efter skylden hos den anden'!!!

Vi kan desværre ikke få en overnatning her på hjemturen, men til gengæld får vi som stamkunder Heinz & Lydia's private mailadresse, som vi kan benytte ved næste behov for overnatning! gru-ber.heinz@gmx.de



Kl. 8.15 er vi klar til afgang. Vi trænger til en tankstation. Og vi finder en fin Shell tank på B2 efter første afkørsel til Ulm, ca. ½ times kørsel fra Heinz & Lydia. (havde diesel til 90 km i tanken). Denne tankstation er god, hvis altså vi kører den vej. Den ledte os igen igennem München med alt for meget kødannelse.

Så vi fik en ny tanke, et nyt tips. Overvej at køre fra Heinz og Lydia mod Ingolstadt og kom på motorvejen der, for at undgå at komme ind i München. Vælg Ingolstadt på GPS! Og vi fik mere kø efter München ned mod Rosenheim og ind til Kufstein!

Efter lang, lang kø kørsel proklamerer Mogens, at det simpelt hen er for træls, og at hele lørdagen også kommer til at gå med transport, så næste år vil han køre direkte til Krimml fra Kerteminde tidligt, tidligt fredag morgen og være fremme fredag aften!!! MMMH! Nu må vi se DET ER en laaaang tur!

Vi gætter gåder og talemåder undervejs og adopterer en romersk kejsers latinske udtalelse: *Veni, vidi, vici!* ~ *Jeg kom, jeg så, jeg sejrede!* Det lyder da meget godt, når man skal stå på ski i Østrig!



Solen skinner og vi når til Mittersill, hvor vi handler stort ind. På vanlig vis forundres vi over, at chaufføren får proppet alle varerne ind i Avensis'en. Også en kæmpe stor familiepizza, som vi spiste undervejs!

Nøglen hentes på Sterngucker i Königsleiten, bilen tømmeres for grej, og vi flytter ind i den samme lejlighed som sidst. Den er nu renoveret og brugbar for 5 personer. Vi ønsker os dog meget Bernd & Felix!!!

Så bliver der lejet ski og købt liftkort – så er vi klar til første ski dag. Her er dejlig sne.



3. dag søndag d. 14. februar 2016

Smuk morgensol, dejlig morgenmad. Det bliver lettere overskyet, men vi er i gang det meste af dagen, og træner vores ski ben alle sammen.

Hos Hermann møder vi Villy, Thomas, Maibritt, Lars, Tine og deres Emma. Det var hyggeligt. Hvad der var mindre hyggeligt, var et frygteligt musik arrangement med sang og høj, høj Hansi Hinterseer musik, på vores runde bords plads! Frygteligt. Vi gav os dog til at rokke med til musikken, sådan en slags *'go with the flow'*, for det er der jo alligevel.

Lone kørte med den gule elefant, for Ann in absentia. Hun mente nok, at Mosters stunt med rygsækken sidste år, kunne bære den gule elefant den første i år.

Ved aftensmaden blev der fortalt mange gode historier, der kunne fortjene den gule elefant. Den tilfaldt dog Oscar for at have lagt liftkortet i den forkerte handske, så han ikke kunne komme igennem liftapparatet, og også for at rokke med til musikken, og snakke med en helt fremmed (Tine) og tage hende under armen og rokke med hende.

Og så blev der spillet Hollandsk Yatzy om aftenen, og det grinte vi meget af. Hvem kan f.eks. huske hvad en *'vijven'* er eller hvad med en *'tween'*?



4. dag mandag d. 15. februar 2016

Det har sneet i nat, og sneplovene kører. Et fint hvidt lag overalt på træer, huse, biler og på piste-
ne. Vi er klar til afgang kl. 9.30.



Vi fik mange gode ture trods dårlig sigtbarhed. Oscar og Mormor sad lidt over hos Hermann. Vi havde lidt nervøse morgenben. Det runde bord var tilbage på den gode plads, og her fik vi en god plads, og holdt stole til resten af flokken til frokosten!

Efter frokost gik turen flere gange ind ad skovstien og Astrid skulle lige prøve en ny smutvej gennem skoven. Hun endte i dyb sne og sad så fast, at Lone måtte af med sine ski og vade i dyb sne til op midt på lårene, for at 'redde' Astrid.

Og den historie indbragte Astrid den gule elefant.



5. dag tirsdag d. 16. februar 2016

Atter et godt drys sne i nat. Og det sner lige så fint fra morgenstunden. Det er ikke meget vi kan se op af Filzstein.

Jeg lejer nye Fisker Platin ski hos Lachmayer. De er tunge, men sikken jeg kan dreje og pløje igennem sneen. Vi tager nogle gode ture trods ringe sigtbarhed. Astrid, Lone og Oscar opdager, at vi kan blive de første på skovstien. Så smukt og tyst i det fine bløde dyb sne. Dejlig tur. Og selvfølgelig snupper vi også lige en tur i vores 'Præsidentbubble' og hujer af begejstring. Liftmanden smiler glad tilbage til os.

Frokost og lang pause hos Hermann, hvor vi får 3 vodka med cocktailbær 'Auf dem Haus'!

Da vi skal i gang med skiløb igen, er det blevet helt tåget, og vi måtte næsten føle os frem for at komme ned af Filzstein. Ikke mere skiløb i dag. I stedet ned at handle til afterskiing i morgen med Ruth & Villy, Lars, Tine og Emma. Hov! Butikkerne er jo lukket om eftermiddagen. I Wald fandt vi et mini supermarked, og det reddede vores indkøb til besøg i morgen.

Vi spiller Candy Crush, ordner GoPro Video, spiller på Ipad og Lone og Astrid snupper en sidste tur gennem skovene, og kommer hjem og fortæller, at det nu er endnu mere umuligt at se noget. Vi satser på sol i morgen.

Om aftenen er Oscar & Astrid ude at lege i de enorme snebunker foran huset og kommer glade ind med røde kinder.

Astrid syntes den gule elefant skulle tilfalde Mormor for at være så modig at køre med igennem alle tre skove i dyb sne. Det blev Modige Mormor rigtig stolt af. -Valget var lidt svært for Morfar bejlede også til den gule elefant. Flere gange faldt han, og den ene gang udrød han: '*Ich verlasse meine Schi sofort*' – Det kom sig af, at vi havde talt om et radioprogram, hvor man drøftede hvor mange tyske ord og talemåder, der havde indsneget sig i det danske sprog. En deltager kunne huske hvordan alle børn i familien skulle lære at sige '*Verlassen Sie meine Schi sofort*' når de var på skiferie og andre kørte op på deres ski i liftkøen! Og den talemåde adopterede vi... dvs sige Morfar lavede den lige lynhurtigt om da han selv ganske hurtigt forlod sine ski – Ich verlasse meine Schi sofort! Begge dele blev sagt rigtig mange gange på vores skitur og hver gang brød smil og latter frem!

Vi benyttede os af Broetchenservice-hochkrimml.at og bestilte frisk morgenbrød til hver morgen. De første par dage hang brødposen på døren til lejligheden, de sidste dage måtte vi lige finde ud af, at det rent faktisk var leveret, men kun til hele husets hoveddør!

Pris for 5 dages morgenbrød incl. levering €43.70. Det følte helt rimeligt og var dejligt med frisk brød.



6. dag onsdag d. 17. februar 2016

Jubi! Lidt sol! Og det blev en dag, hvor solen kæmpede bravt for at fortrænge tåge og tunge skyer.

Vi fik nogle skønne ture nærmest overalt på bjerget. Fra morgenstunden og så flere smukke ture i Handalm, hvor Mogens og jeg vist var nr. 2, der kørte på den sorte piste. Det var helt fantastisk smukt.

Og nøj, hvor de nye Fisker Divine ski kører godt. De kørte så godt, at de kørte lige ned til Lachmayer og forhandlede sig til en god pris, så de kunne komme med hjem til Kerteminde og sørge for at jeg kom med på mange flere skønne skiture. Mindst fem, ellers er de jo ikke tjent hjem. Og det er jo rart at vide, vi har mindst 5 års ski oplevelser til gode.

Lone har surfet intenst på nettet for at finde en bolig hele familien kan være i til næste år. Og ligegyldigt hvad hun finder frem, så ender hun med at udbryde: 'Neej, vi vil hellere ha' Bernd & Felix. Som i de fleste tilfælde også matcher prisen.

Om aftenen holder vi afterskiing med Ruth & Villy, Lars, Tine og Emma. Og det blev rigtig hyggeligt med snak om gamle dage, sjove skiture og også en tur til Paris med franskholdet.

Astrid havde på fineste vis lavet en liste over hvad vi kunne servere og tilbyde af drikkevarer i haus Elizabeth.

Vi serverer:

Øl
Hvidvin
Rødvin
Irisk Coffee
7 Up
Is the
Varm kakao
Vand

Astrid
17.2.2016 10 år





7. dag torsdag d. 18. februar 2016

Sol, sol, sol! Ah, skønt! Måske vi skal på langfart til Königsleiten i dag. Og det skulle vi – sikken fantastisk dag med høj sol, blå himmel og smukke sneklædte bjergtinder. Der blev kørt mange, mange kilometer på mange nye piste, nogle smalle og stejle, andre brede og alle steder med mange mennesker. Børnene kørte rigtig godt og fulgte med overalt uden at betænke sig. Det var så flot. Astrid blev 'klippet' af en uforsigtig racer og faldt og tabte sin



ene ski på et stejlt stykke. Blev noget forskrækket og slog sit haleben. Kom dog hurtigt på benene igen og mistede heldigvis ikke modet.

Skøn frokost på Fussalm i dejlig varm sol. Oscar og Astrid sad i hver sin FatBoy midt i sneen, og Lone og jeg fik kapret hver sin liggestol med lammeskind i ryggen. **Det** var en god oplevelse for os alle.

Dernæst i bund og op med flere lifte til toppen af Königsleiten Spitze, som er 2.315 m høj, for at vende næsen hjemad. Og efter flere udfordrende kilometer på den smalle transportvej hjemad og nedad, tog vi Plattenkogel XPress til toppen af vores bjerg Plattenkogel på 2.040 m, og suste rundt om bjerget og ned til Hermann i solskin til Glühwein og Weissbier. Wauw! En dejlig dag.

Hov, der var da vist lige én, der fortjente den gule elefant. Lone smuttede lige over et par ski, rundt i et stejlt smalt sving på transportvejen, hvor sneen pludselig var blevet til store bunker af opkørt tøsne. Der var derfor trængsel, og der stod mange klumpet sammen for at sunde sig inden de kørte videre. Det betød, at Lone helt usædvanligt faldt! Og for dette 'stunt' indkasserede hun den gule elefant.



8. dag fredag d. 19. februar 2016

Vågner op til dis og små sne.

Fik alligevel flere dejlige skiture, især på 'Smørbakken'. Mormor mistede kontrollen over fart og næsten også over ski, på det isede stykke over til Handalm fra T-hejsen. Heldigvis fik hun stoppet til sidst, uden at køre nogen ned. Astrid så det tydeligt og trak hurtigt ind til siden! Tak for det Astrid.

Og selvfølgelig fik vi også på vores sidste dag en tur i 'PräsidentBubler'. Stor hujen og jubel.

Hos Hermann fik vi Obstler mit cocktailbær og børnesnaps = en lille pose vingummi 'Auf dem Haus' med ønske om 'Gesundheit og Gute Heimfahrt für Alle bis nächstes Jahr!'

Der blev lavet flere sjove stunts og kørt meget i dyb sne, mens sneen dalede. Astrid fandt et par 'kamelpukler' ude i dyb sneen. Kørte langsomt op og faldt ned midt i mellem puklerne. Oscar tænkte, der skulle vist mere fart på og suste afsted og overraskede både sig selv og os ved at hoppe ca. 1 meter fra denne ene top til den næste!

Lone ville følge sine børn til toppen af en lille bakke i dyb sneen. Oscar og Astrid stod på toppen og ventede på hende. Men hun nåede ikke op! Faldt lige så langsomt og stille baglæns og lagde sig på ryggen med skiene op af bakken. Det blev der grint meget af.

Astrid og Oscar skulle lige ha' de sidste ture gennem skoven og syntes det var fedt at race lige ned af børnebakken og kunne næsten ikke få nok!

Hen på eftermiddagen blev ski og støvler afleveret, taskerne pakket og efter et dejligt brusebad til alle mand, var der afgang kl. 16.30. Pyh, så mange snoede kvalmende veje ud af Østrig. Og så var der grænsekontrol ind til Tyskland. Så kø i ca. 1 time. Forsøgte at raste og tanke på Irschenberg – kørte dog hurtigt videre, det var en frygtelig stressende Rasthof! Må aldrig køre herind.

Kl. ca. 20.30 landede vi på Michel Hotel i Landshut. Store flotte værelser. Dog måtte Lone, Oscar og Astrid sove i samme store dobbeltseng for at holde prisen nede. Fik dog 3 dyner. Det gik an. Vi dækkede op med alle vore madrester, røget dyrekølle, ost, kiks, smørtyve, akaciehonning, Pringles, Digestive og kølig hvidvin. Børnene fik serveret mad i dobbeltsengen og blev logget på nettet. Det var dejligt at lande.

Oscar og Astrid siger 'Vi glæder os til næste år, hvor vi alle sammen skal afsted' og det gør vi voksne også, og håber på det kan lykkes.



Dag 9 lørdag d. 20. februar 2016

Wauw! Et morgenbord! Det trak ud! Morgenbord med flodudsigt og alskens herligheder. Michel Hotel kostede kr. 580,- pr. værelse. Værelserne var meget store og fin beliggenhed ved floden Isar. Absolut et fint overnatningsstop i byen Landshut med borge og gamle bygninger.

Kl. 7.50 afgang fra Landshut. Og så er det bare 'gerade aus bis zum Dänemark'. Kører på 15 n, god vej og ingen trafik. Solen skinner og ETA siger kl. 17.48. Der var dog kø et par steder og sidst 5 km kø for at komme ind i Danmark. Så klokken blev 20.30 inden vi landede på Kystvænget. Her stod 3xA klar med pizza og et smukt dækket bord med flot rosenbuket. Dejlig velkommen hjem!

Forslag til hjemtur fra Østrig: A9 til A14 ved Leipzig, ikke fortsætte ad A9.

Forsalg til vej til Østrig fra Heinz & Lydia: Ingolstadt – Regensburg (A93) –Landshut (15), derfra til Rosenheim og Kufstein.....

Tips

Medbring natbriller til køreturen (for at skærme for sol og billygter)

Fra Heinz & Lydia – prøv at køre efter Ingolstadt for at undgå München.

Rasthof – ligger direkte ved autobahnen

Autohof – skal man køre væk autobahnen for at finde

KØR ALDRIG IND TIL Autohof Irschenberg, den første efter Kufstein, den er frygtelig stor og uoverskuelig og fyldt med biler og mennesker!!!!

Bestil Morgenbrød på broetchenservice-hockkrimml.at – kan evt. allerede bestilles hjemmefra, så det fungerer fra første dag!

Forslag til hjemtur fra Østrig: A9 til A14 ved Leipzig, ikke fortsætte ad A9.

Forsalg til vej til Østrig fra Heinz & Lydia: Ingolstadt – Regensburg (A93) –Landshut (15), derfra til Rosenheim og Kufstein.....



ISBN 978-87-998623-1-3



9 788799 862313 >

Info@Livsnyderne.NU[©]

<http://www.Livsnyderne.NU>